

De Grote Wacht Krant Le Journal de la Grand' Garde

Uitgave juni 2022
Edition juin 2022

Woensdag 24 augustus 2022 - 65ste Nationale Plechtigheid

Mercredi 24 août 2022 - 65e Cérémonie Nationale



Koninklijke Vereniging
De Vrienden van het Onze-Lieve-Vrouwehoekje te Oud-Stuivekenskerke v.z.w.

Association Royale
Les Amis du Patelin de Notre-Dame à Oud-Stuivekenskerke a.s.b.l.

Secr.: Stationsstraat 9, 8600 Diksmuide – tel. 051 50 00 73 – e-mail: olvhstuivekens@gmail.com

Website: <https://oudstuivekens-oorlogssite-grandgarde.com>

Facebook: <https://www.facebook.com/oudstuivekenskerke>

Editoriaal

In ons vorig nummer publiceerden we een uitvoerig artikel over het Belgisch korps “Auto Canons Mitrailleuses” in Rusland tijdens WOI. Onze Belgische soldaten voerden toen samen met Rusland strijd tegen de Duits-Oostenrijkse vijand in wat heden Oekraïens grondgebied is. Plaatsnamen als Lviv (Lemberg), Ternopil (Tarnopol), Kiev, waar onze soldaten in 14-18 verbleven horen we nu dagelijks in de media vernoemen. Hoe het in de 21^{ste} eeuw zo ver is kunnen komen, dat Rusland een democratisch buurland militair aanvalt, heeft de meeste mensen met verstomming geslagen.

De historische aanspraken die het Kremlin op Oekraïne legt houden in de 21^{ste} eeuw geen steek. Oekraïne is, met ruim zeshonderdduizend vierkante kilometer, na Rusland in omvang het op een na grootste land van Europa, uitgaande van de Oeral als continentale grens. Ook naar aantal inwoners hoort het, met meer dan 45 miljoen mensen, tot de grote landen van ons werelddeel. Vóór 1991, het jaar waarin de onafhankelijkheid werd uitgeroepen, maakte het territorium waarover we spreken deel uit van andere rijken en landen zoals het Russische rijk, de Sovjetunie, het Habsburgse rijk, de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie, het Pools-Litouwse Gemenebest en het Ottomaanse rijk. In de eeuwen voorafgaand aan het onafhankelijkheidsjaar 1991 verkeerden de gebieden die nu samen Oekraïne vormen, in de schaduw van machtige burens. In de eerste plaats waren dat de Russen. In hun ogen is Kiev altijd de moeder der Russische steden geweest. Het Oekraïens dat er gesproken wordt noemen de Russen grootmoedig: Klein-Russisch. Oekraïens is nu de staatstaal: een afzonderlijke taal die verwant is aan, maar afwijkt van het Russisch, ongeveer zoals het Nederlands afwijkt van het Duits.

Oekraïne betekent letterlijk “Grensland”. Die grens kan op verschillende manieren opgevat worden. De oostgrens van het Westen, de westgrens van het Oosten of een ongespecificeerde bufferzone. Oekraïne is sinds 1991 een grensland geworden tussen West-Europa (Europese Unie) en Rusland. Door de inval van het Russische leger zal de status van Oekraïne voor het Westen definitief als de oostgrens van het Westen worden beschouwd, wat de uitkomst van de huidige oorlog ook moge worden.

Dat in het begin van de 21^{ste} eeuw een dergelijk conflict met militaire middelen moet worden beslecht stelt veel vragen over de betrouwbaarheid en efficiëntie van onze internationale organisaties en de vooruitzichtigheid van de politieke leiders, zowel in het Westen als in het Oosten. Heeft de wereld dan niets geleerd uit de beide conflicten van vorige eeuw? Uiteindelijk is het de soldaat en de burger die de lasten, zowel fysiek als financieel, zal dragen. Om het met de woorden van John McCrae te zeggen:

Wij zijn de doden. Enkele dagen geleden
leefden we nog, voelden de dauw, zagen de zon ondergaan
beminden en werden bemind en nu liggen we
in de Oekraïense steppe.



Paeonia tenuifolia (Pioenroos) uit de Oekraïense steppe

Het woordje van de Voorzitter – Le mot du Président

Ik kan het nog zo voor de ogen halen. We zaten die avond vol ongeloof maar zeer energiek naar de nieuwsbeelden op tv te kijken, die fameuze 9 november in 1989. We zaptten regelmatig van het ene Duitse kanaal naar het andere, de haren op de armen recht en volop enthousiast commentaar gevend op wat we zagen. De Berlijnse Muur stond open en Oost-Duitsers wandelden door het dolle heen West-Berlijn binnen. Op sommige plaatsen begonnen de eerste ‘renovatiewerken’ al: de afbraak was begonnen ... en niet enkel van de betonnen muur zo zou later blijken ...

Le lendemain matin, dans notre rue, la Alfred Delpstrasse à Troisdorf, au bord de la Wahnerheide, il y avait déjà une Trabant avec une plaque d'immatriculation est-allemande. Nous nous étions réveillés dans une nouvelle réalité. Plus tard ce mois-là, alors que nous roulions vers la Weser avec l'artillerie belge assemblée pour « jouer » notre rôle dans « le Plan », les Trabants dans l'autre direction de l'Autobahn étaient difficiles à compter.

Terwijl wij ons afvroegen of dat soort grote manoeuvres in het oosten van West-Duitsland nog zin hadden, begonnen politici zich af te vragen of er überhaupt wel nog geld naar Defensie moest vloeien. Nu de vrede na de Koude Oorlog onvermijdelijk bleek, was het de hoogste tijd om op al dat wapentuig te besparen en het ‘vredesdividend’ te innen.

Et c'est ce qui s'est passé... chaque fois que des déficits budgétaires sont apparus, les ministres successifs ont d'abord passé par la Défense. Les avertissements et/ou les remarques prudentes de la part des militaires étaient presque un blasphème ... pourtant, très vite, les premiers signes sont apparus que même en Europe, les choses pouvaient très rapidement tourner mal à nouveau.

Het departement moest voortaan meer doen met minder: *less is more!* Artikel V -opdrachten waren ‘ondenkbaar’ geworden en degelijke, gepantserde vehikels op rupsen werden ontoelaatbaar agressief om de vrede te handhaven; voertuigen op wielen zouden de plaatselijke bevolkingen in alle theaters milder stemmen. Het militaire apparaat werd stilaan omgetuned in een veredelde civiele bescherming waar geleerd werd tevreden te zijn met het *minimum suffisant*. *Pooling & sharing* werden bijna tot kunst verheven. En telkens opnieuw, bij elk begrotingstekort, vonden gemotiveerde politici nog teveel vet op de soep ...

Mais la violence et le carnage sont soudain très proches... Le 22 mars 2016 doit être à peu près la page la plus noire de notre histoire récente. Le fait que le ministère de la Défense, dans de telles circonstances, continue à réaliser presque l'impossible afin de rester le pilier le plus solide de la nation avec des ressources désormais rares en termes de personnel et d'équipement, témoigne de la loyauté inébranlable du ministère envers son peuple. Mais les responsables du pays ne voient pas le signal d'alarme qu'il est temps pour réinvestir dans l'armée ... malgré tous les appels bien intentionnés des chefs militaires.

Nochtans stapelen de duidelijke tekenen van ernstige ‘verwaarlozing & tekorten’ zich op. Wie ook tussen de lijntjes leest, ziet dat Defensie echt op het tandvlees zit wanneer de coronapandemie het land overspoelt. Maar het departement versaat niet ... en staat eens te meer klaar om de uitdaging aan te gaan.

L'évolution de la situation à la frontière orientale de l'Europe depuis le 24 février 2022 ne laisse aucune place à l'imagination et aux belles paroles, car tous les masques sont enfin tombés. Notre Défense est dans un état ‘lamentable’ et a besoin de toute urgence d'être rééquipée, modernisée et doit recevoir ‘tout le reste’ dont doit disposer un département de défense digne de ce nom pour continuer à garantir loyalement la sécurité de la nation et de son peuple à l'avenir.

Verslag van de Jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering

Rapport de l'Assemblée Générale Statutaire Annuelle

De Jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering 2022 werd gehouden in 2 sessies

Locatie 1: Stadhuis Diksmuide, Grote Markt 6

Datum/tijdstip: 21 mei 2022 om 09.30u.

Locatie 2: Hotel PAX Diksmuide, Heilig Hartplein 2

18 juni 2022 om 14.00u.

Initiële Algemene Vergadering: Aantal leden: 110 Aanwezig: 18 (R. Baert; A. Billiet; G. Boone; N. Cogge; G. Delaruelle; A. Depuydt; N. Lamote; L. Mouton; C. Pattyn; F. Roels; J. Van Sprang; L. Cardoen; A. Lycke; E. Moons; M. Van Eecke; G. Van Put; L. Vandenbussche; J. Martens) **Volmacht:** 21 (G. Devacht; C. Michel; M. Denis; P. Oyen; L. Van de Velde; J. Lenaers; A. Vermaercke; N. De Smet; B. Tommelein; M. Bogaert; P. Salembier; M. Debrouwere; J.L. Baerckmans; Ph. Vanhoecke; C. Vandewalle; J.L. Leroy; G. Naeyaert; F. Philipsen; Ch. Van Daele; W. Dekeyne; A. Jacques de Dixmude)

2e Algemene Vergadering: Aantal leden: 111 Aanwezig: 16 (N. Lamote; G. Beeckmans; W. Jonckheere; C. Pattyn; W. Peiren; N. Cogge; M. Van Eecke; Ph. Vanhoecke; L. Vandenbussche; J. Wille; A. Billiet; G. Boone; E. Moons; R. Baert; G. Delaruelle; A. Depuydt) **Volmacht:** 31 (H. d'Oultremont; A. Jacques de Dixmude; R. Vercauteren; M. Segers; L. Carels; J. Van Sprang; Ch. Lauwaert; F. Helaers; A. Lycke; J. Lenaers; A. Bruynooghe; G. Devacht; G. Van de Velde; J. Martens; J.L. Baerckmans; L. Van de Velde; N. Desiere; S. Versavel; A. Vermaercke; P. Breyne; G. Van Put; J. Thiery; B. Tommelein; M. Bogaert; W. De Love; M. De Keyrel; C. Michel; M. Denis; R. Tanghe; L. Spitaels; F. Roels)

Het quorum om geldig te kunnen stemmen over punt 10.a. van de agenda was niet gehaald op 21 mei 2022. Een 2e Algemene Vergadering werd op 18 juni 2022 georganiseerd om dat punt van de agenda af te handelen waarbij 2/3 van de stemmen van de aanwezigen + volmachten volstonden om geldig akkoord te stemmen.

Agenda:

1. Goedkeuring agenda
2. Inleiding door de Voorzitter
3. Goedkeuring verslag JSAV via schriftelijke procedure van 2021
4. Activiteitenverslag 2021 door de secretaris
5. Financieel verslag 2021 door de penningmeester
6. Verslag van de rekeningtoezichters voor de boekhouding 2021
7. Kwijting van de RvB & rekeningtoezichters voor het boekjaar 2021
8. Goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2022
9. Aanduiding van twee rekeningtoezichters voor het boekjaar 2022
10. Buitengewone algemene vergadering:
 - a. Wijziging van de statuten volgens het WVV van 23 maart 2019
11. Aanvaarding nieuw Franstalig bestuurslid
12. Mededelingen van de Voorzitter
13. Varia - Vragen van de leden.

1. Goedkeuring agenda

Er kwamen geen opmerkingen binnen over de agenda die bijgevolg unaniem wordt goedgekeurd.

2. Inleiding door voorzitter Rudy Baert

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en legt uit hoe blij hij is dat we na de JSAV van 2021, die schriftelijk verliep, elkaar eindelijk weer echt kunnen ontmoeten in casu in de gotische zaal van het stadhuis van Diksmuide.

Hij schetst hoe de impact van de wereldwijde COVID-19 crisis ook in 2021 nog voelbaar was op de werking van de vereniging. Hij deelt mee hoe de plechtigheid, die traditioneel samenvalt met de

wandeldag rond Diksmuide tijdens de Vierdaagse van de IJzer, voor het 2de jaar op rij werd gereduceerd tot een serene & intieme plechtigheid met enkel de bestuursleden.

Hij neemt tijd om te vermelden van wie we in de loop van 2021 afscheid namen: Willy Vervaecke, Vaandeldrager der Carabiniers (°12-02-1955 – +29-05-2021); Lucien Leuridan, Voorzitter N.O.S.S Zuidschote (°09-09-1921 – +05-09-2021); Daniel De Ruytter KTZ (°07-07-1942 – +06-09-2021).

Bestuurslid Gerard Boone vermeldt een herdenkingsmis voor Willy Vervaecke op 28 mei 22 in Keiem.

3. Goedkeuring verslag JSAV via schriftelijke procedure van 2021

Het verslag van de vergadering van vorig jaar werd naar alle leden opgestuurd in juni 2021.

Het verslag van de JSAV 2021 wordt unaniem goedgekeurd.

4. Activiteitenverslag 2021 door de secretaris Aline Depuydt

De secretaris schetst de activiteiten van 2021:

Vorig jaar telde onze vzw 117 leden waarvan 48 ereleden en 22 verenigingen. Ieder lid ontving een mooie lidkaart met kleurfoto van het oorlogsoord, vervaardigd door ons bestuurslid Noël Desmet waarvoor onze welgemeende dank.

Het jaar 2021 werd nog steeds beïnvloed door de coronacrisis en de bijhorende lockdowns wat onze vereniging ertoe noopte de Jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering (JSAV) via de schriftelijke procedure te laten doorgaan.

Op 19 juni werden de resultaten geteld van die procedure waarvoor ieder lid tijdig een volledig dossier met de agendapunten, de bijhorende informatie, een volmacht- en een stemformulier had ontvangen. De deelnemende leden moesten met alle punten akkoord zijn om het geheel geldig te laten verlopen. We telden die dag 108 leden. 64 leden stuurden hun stemformulier en 21 leden gaven een volmacht; alle punten werden unaniem 'voor akkoord' gestemd.

Het verslag werd op 23 juni 2021 gefinaliseerd. De te publiceren beslissingen van de JSAV 2021 verschenen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 15 juli 2021.

Gezien de Vierdaagse van de IJzer vorig jaar in een coronaversie kon georganiseerd worden, wilden wij als bestuur ook onze jaarlijkse, nationale plechtigheid organiseren. Onze aanvraag diende echter aan de COVID Event Risk Scan getoetst te worden. We kregen spijtig genoeg een NO GO als resultaat.

Het boek *Le devoir de mémoire* van Jean-Pierre Schellekens, de voorzitter van het Belgisch Nationaal Herdenkingscomité, verscheen in het Frans. Het is een pareltje waarin ook een foto van een glasraam uit ons kapelletje werd opgenomen. Van de Nederlandstalige versie hebben we nog niets vernomen.

Op de bestuursvergadering van 18 september deelde bestuurslid Gerard Boone mee dat hij de oude bruikbare bakstenen van de kapel heeft opgeslagen onder de toren.

Ook liet schepen Martin Obin weten dat de stad Diksmuide de baan hersteld heeft van aan het "Smisje" tot aan de kapel. Het resultaat zullen jullie ervaren wanneer jullie naar de plechtigheid op de site komen.

Bestuurslid Eddy Vermoote werd aangesteld als vaandeldrager. Eddy is helaas ondertussen overleden op 11 februari 2022. Hij was in het najaar van 2021 nog aanwezig in Stuivekenskerke en Tervate, waar wij aan de monumenten van de Carabiniers en Grenadiers bloemen neerlegden, en op de site op 15 november tijdens een korte, bijzondere plechtigheid ter gelegenheid van de overhandiging van de sabel van majoor Denis Lochs van het 7 Linieregiment aan onze vereniging.

De overhandiging van het sierwapen aan onze vereniging gebeurde door Hubert Keuppens, oud-onderofficier van het 5 Linieregiment, die optrad in naam van Johny Lochs, jongste kind van de op 25

mei 1940 zwaargewond geraakte Denis. Het was de laatste wens van Johnny, die tot aan zijn dood in 2021 voorzitter was van de Vriendenkring Officieren van het 7Li, om de sabel van zijn vader te schenken aan een vereniging die het eren & herdenken van eenheden met een gelijkaardige historiek als het 7Li hoog in het vaandel draagt. Het 7Li had een gedenksteen rond onze kapel verdiend maar heeft er geen om de eenvoudige reden dat de eenheid op het ogenblik van het plaatsen niet meer bestond en niemand de eenheid kon 'vertegenwoordigen'.

5. Financieel verslag 2021 door de penningmeester Gilbert Delaruelle

De penningmeester geeft het overzicht van de financiële handelingen vorig jaar. Het financieel jaarverslag voor het boekjaar 2021 bevindt zich in bijlage aan dit verslag.

6. Verslag van de rekeningtoezichters Marc Van Eecke en Lieven Cardoen over de boekhouding 2021

De controle van de boekhouding 2021 door de rekeningtoezichters is doorgegaan op 21 mei 2022. Er werden geen onregelmatigheden vastgesteld.

7. Kwijting aan de RvB & de rekeningtoezichters voor het boekjaar 2021

Met het goede verslag over de boekhouding 2021 in punt 6 kan het werkjaar 2021 afgesloten worden door de RvB en de rekeningtoezichters kwijting te verlenen. In aparte stemmingen wordt achtereenvolgens:

- unaniem de jaarrekening goedgekeurd;
- unaniem kwijting verleend aan de RvB voor 2021;
- unaniem kwijting verleend aan de toezichthouders voor hun opdracht over het boekjaar 2021.

8. Goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2021

8.1. Bepaling van het lidgeld voor 2023

Er werd voorgesteld het lidgeld voor 2023 voor de Koninklijke Vereniging "De Vrienden van het Onze-Lieve-Vrouwehoekje te Oud-Stuivekenskerke" vzw niet te wijzigen en het te behouden op respectievelijk € 15 (natuurlijke personen) of € 17 (verenigingen).

Voor ereleden werd het lidgeld behouden op € 20.

De lidgelden voor 2023 werden unaniem goedgekeurd.

8.2. Voorstelling van de begroting voor 2022

De begroting voor 2022 bevindt zich in bijlage aan dit verslag.

Ons lid en erevoorzitter, Etienne Moons, dringt erop aan werk te maken van de verzekering 'burgerlijke aansprakelijkheid' voor de bestuursleden omdat hij hierover in de begroting nog niets ziet verschijnen. Het nodige wordt gedaan. De begroting voor 2022 wordt vervolgens unaniem goedgekeurd.

9. Aanduiding van twee rekeningtoezichters voor het boekjaar 2022

VAN EECKE Marc en CARDOEN Lieven stellen zich kandidaat om voor het boekjaar 2022 de taak van rekeningtoezichter uit te voeren.

Hun kandidaturen voor 2022 worden unaniem goedgekeurd.

10. Buitengewone algemene vergadering

a. Wijziging van de statuten volgens het WVV van 23 maart 2019

De penningmeester Gilbert Delaruelle heeft de statuten van de vzw aangepast waar nodig zodat ze in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van 23 maart 2019. Hij stelt in 't kort voor wat de wijzigingen inhouden maar het vereiste quorum om geldig te stemmen voor deze wijziging is niet bereikt. De statuutswijziging wordt op 18 juni 2022 tijdens een

2de Algemene Vergadering opnieuw behandeld. Gilbert overloopt tijdens die vergadering opnieuw alle voorgestelde wijzigingen. Op de punten waarover gestemd moet worden, gebeurt dat unaniem. Op het einde van de uiteenzetting wordt de statuutswijziging unaniem aanvaard.

11. Aanvaarding nieuw Franstalig bestuurslid

Voor dit onderdeel kan tijdens de JSAV van 21 mei 22 wel geldig gestemd worden. De Voorzitter schetst één en ander over de vacante plaats in het bestuur na het overlijden van wijlen Eddy Vermoote. De verkiezing in september 2020 zette de heer Georges Devacht als eerste in de rij van mogelijke nieuwe bestuursleden om in te vallen voor de rest van het vacante mandaat. De Voorzitter wil hier echter vanaf wijken vanuit een bezorgdheid dat de vereniging alle geloofwaardigheid dreigt te verliezen als 'nationale vereniging' omdat er helemaal geen sprake meer is van een billijke balans tussen Nederlandstalige en Franstalige bestuursleden. Na zijn uitgebreide uiteenzetting vraagt de Voorzitter aan de JSAV om hem hierin te volgen en de vacante plaats toe te kennen aan de heer Wilfred Burie, die als 'eerste' Franstalige, net na de heer Devacht, uit de verkiezingen van 2020 kwam. De JSAV deelt de bezorgdheid van de Voorzitter en gaat akkoord om de heer Burie in de Raad van Bestuur op te nemen.

12. Mededelingen van de Voorzitter

De voorzitter heeft de eer aan te kondigen dat de jaarlijkse nationale herdenkingsplechtigheid op het O.L.Vrouwehoekje te Oud-Stuivekenskerke doorgaat op woensdag 24 augustus 2022 om 14.15u.

Verder deelde de voorzitter nog mee dat de vereniging 110 leden telt. Op 18 juni was er 1 lid meer.

Hij haalt ook aan dat we op zoek zijn naar een vaandeldrager om wijlen Eddy Vermoote te vervangen. Het kan een moment zijn om ook op dat vlak uit te kijken naar verjonging want dat thema ligt de voorzitter aan het hart. Niet tijdig verjongen betekent een groot gevaar voor alle vaderlandslievende verenigingen.

13. Varia - Vragen en voorstellen van de leden

De heer Cardoen laat weten dat zijn boek – een vertaling van een publicatie van de Oorlogsdagboeken van Hulponderluitenant Jos Bieswal – verschijnt in september 2022.

Verder laat hij weten dat de plechtigheid te Moorslede naar aanleiding van de Nationale Feestdag en "Dag van de Vuurkadet" doorgaat op zondag 17 juli. Tijdens de plechtigheid wordt het Fanion van 7/17 Lie, een verkleinde maar getrouwe kopij van het originele Embleem, gewijd.

(Get.)

Rudy Baert
Voorzitter

(Get.)

Wilfred Burie
Nieuwe bestuurder

(Get.)

Aline Depuydt
Secretaris



Jaarlijkse Herdenking - Cérémonie Nationale



De 65^{ste} Nationale Herdenking, ter gelegenheid van de Vierdaagse van de IJzer, zal plaatsvinden op woensdag 24 augustus 2022.

PROGRAMMA:

Vanaf 13.45u Aankomst van de deelnemers en de genodigden
Ondertekening van het Gulden Boek

14.15u – Begin van de Plechtigheid

Toespraak door luitenant-kolonel b.d. Rudy Baert, Voorzitter van de Vereniging
Evocatieve tekst gevolgd door een bezinningsmoment door Z.E.H. Deken W. Jonckheere
Poëtische evocatie voorgedragen door mevrouw Nadia Cogge, bestuurder
Collecte voor het onderhoud van de kapel
Bloemenhulde door de autoriteiten en vaderlandslievende verenigingen
Last Post en Belgisch Nationaal Volkslied
Uitreiking van souvenirs aan de vaandeldragers

15.15 u – Einde van de Plechtigheid

La 65^e Cérémonie Nationale, à l'occasion des Quatre Jours de l'Yser, aura lieu le mercredi 24 août 2022

PROGRAMME :

A partir de 13.45 h - Arrivée des invités et participants
Signature du Livre d'Or

14.15h – Début de la cérémonie

Allocution par le lieutenant-colonel e.r. Rudy Baert, Président de l'Association
Texte de circonstance suivi d'un moment de réflexion par le T.R. Doyen W. Jonckheere
Évocation poétique récitée par Madame Nadia Cogge, membre du conseil
Collecte pour l'entretien de la chapelle
Dépôt de fleurs par les autorités et les associations patriotiques
Sonnerie aux Morts et Hymne National Belge
Remise de souvenirs aux porte-drapeaux

15.15 h – Fin de la cérémonie

Reservatie zitplaatsen voor de Jaarlijkse Herdenking - Réserveation de sièges pour la Cérémonie Nationale

De heer/Mevr.....
(naam, voornaam, graad, functie)

Zal / Zal NIET deelnemen aan de plechtigheid en vraagtzitplaatsen en.....zitplaatsen
voor Vlaggendragers

bloemen zullen neergelegd worden
door.....
(naam, graad, functie)

in naam van
.....
(organisatie, eenheid, verbroedering)

Monsieur/Mme.....
(Nom, prénom, grade, fonction)

Assiste / N'assiste PAS à la cérémonie et demandeplaces
et.....places pour Portes Drapeau

des fleurs seront déposées
par.....
(nom, grade, fonction)

au nom de.....
(organisation, unité, fraternelle)

Overmaken per e-mail naar olvhstuivekens@gmail.com of per post aan Mevr. Depuydt Aline Stationstraat 9 te 8600
Diksmuide vóór 15-08-2022

A renvoyer par e-mail à olvhstuivekens@gmail.com ou par lettre à Mme. Depuydt Aline
Stationstraat 9 à 8600 Diksmuide avant le 15-08-2022



Breng dit jaar ook eens
je kinderen en
kleinkinderen mee naar
de jaarlijkse herdenking

Cette année, amenez
vos enfants et petits-
enfants à la cérémonie
nationale annuelle

Karl Haushofer, de architect van de Lebensraum, ten dienste van Hitlers agressiepolitiek.

De Eerste Wereldoorlog drukte als een loden last op Duitsland. Zonder de Eerste Wereldoorlog, de nederlaag en de revolutie en dus ook de radicalisering van de Duitse bevolking, die daarvan het gevolg was, zou Hitlers van haat en ressentiment doortrokken boodschap geen gehoor hebben gevonden. Hoge Duitse militairen zoals Erich Ludendorff en generaal Walther von Lüttwitz lagen aan de basis van de opstanden en putsch pogingen die kort na het einde van de Eerste Wereldoorlog in Duitsland plaatsvonden. Minder bekend is dat hooggeplaatste militairen zoals Karl Haushofer, Hitler een filosofische dekmantel bezorgden voor zijn agressiedrang om de willekeurige annexatie te rechtvaardigen als een ethische en etnologische noodzakelijkheid



Carl Ernst Haushofer - foto Wikipedia

Karl Haushofer was in 1908 als militair attaché van Duitsland naar Japan uitgezonden. Deze kaarsrechte magere man had een benig gezicht en een adelaarsneus. Op het eerste gezicht iemand met de buitengewone kwaliteiten en innerlijke tucht van de Duitse officier van de generale staf.

Haushofer kwam uit een beschaafde goedburgerlijke familie – zijn vader had vrij veel gedichten gepubliceerd en was hoogleraar- en zijn ontwikkeling was ook buiten het militaire universeel. Toen hij de opdracht had gekregen de strijdtonelen van de Russisch-Japanse oorlog ter plaatse te gaan bestuderen, hadden hij en zijn vrouw zich vertrouwd gemaakt met de Japanse taal, zelfs met de literatuur; aan hem zag je weer eens dat elke wetenschap, ook de militaire, als zij op niveau wordt bedreven noodzakelijkerwijs buiten het enge vakgebied moet treden en aanrakingspunten zoeken met andere wetenschappen.

Een ernstige tongkwaal dwong hem een jaar lang tot verblijf in Davos of Arosa en bevorderde door zijn afwezigheid uit het militaire bedrijf, zijn overgang naar de wetenschap. Na zijn genezing kon hij tijdens de Eerste Wereldoorlog een commando op zich nemen. Na de nederlaag was het voor hem, die jarenlang in zijn onzichtbare teruggetrokken positie, had meegewerkt aan de opbouw van de Duitse macht en van het hele militaire apparaat bijzonder moeilijk om Japan, waar hij veel vrienden had gemaakt, als een van de geallieerde overwinnaars te zien.

Algauw bleek dat hij een van de eersten was die systematisch en op grote schaal nadachten over de wederopbouw van de Duitse machtspositie. Hij gaf een tijdschrift voor geopolitiek uit en, zoals het zo vaak gaat, begreep de gewone burger niets van de diepere zin van deze beweging.

In alle oprechtheid dacht men dat het er alleen om ging zorgvuldig het krachten spel in de samenwerking tussen landen te volgen. Zelfs de uitspraken over de 'Lebensraum' van volkeren, die hij als een van de eersten gebruikte, vatte men op als een idee over relatieve veranderende energie, die in de loop der tijd in een cyclische beweging nu eens door het ene, dan weer door het andere volk, wordt vrijgemaakt.

Ook Haushofers gedachte, de individuele eigenschappen van volkeren preciezer te bestuderen en een blijvend wetenschappelijk informatieapparaat op te bouwen, leek buitengewoon juist, omdat men meende dat dergelijke onderzoeken in dienst zouden moeten staan van een betere verhouding tussen de volkeren. Zijn voordrachten werden door alle objectieve waarnemers geroemd als buitengewoon leerzaam en niemand beschuldigde hem ervan dat zijn ideeën ten dienste zouden staan

van een nieuwe machts- of agressiepolitiek en alleen bedoeld waren om de oude Groot-Duitse aanspraken in een nieuwe vorm ideologisch te rechtvaardigen.

Niemand zag een geestelijke relatie tussen de hoog beschaafde, universeel denkende geleerde en een op het 'Deutschtum' in zijn beperktste en grofste betekenis gefixeerde agitator Adolf Hitler. Maar een van de leerlingen van Haushofer was Rudolf Hess geweest. Hij had het contact met Hitler tot stand gebracht. Hitler die weinig openstond voor vreemde ideeën, had wel van het begin af het instinct zich alles toe te eigenen wat zijn persoonlijk doel kon dienen.

Zijn geopolitiek vernauwde zich voor hem tot nationaalsocialistische politiek, hij gebruikt er zoveel van als voor zijn doel nuttig was. Met het begrip 'Lebensraum' had Hitler eindelijk een filosofische dekmantel voor zijn agressiedrang de willekeurige annexatie te rechtvaardigen als een ethische en etnologische noodzakelijkheid. Oorspronkelijk was Hitlers doel strikt nationaal en door raszuiverheid bepaald, later onttaarde het, door de theorie van de 'Lebensraum', in de slogan: '*Vandaag behoort ons Duitsland en morgen de hele wereld*'. Het zijn de theorieën van Haushofer geweest die, meer dan de meest rabiate adviseurs van Hitler, de agressieve politiek van het nationaalsocialisme van het puur nationale naar het mondiale hebben gedreven. Daaraan is geen twijfel mogelijk.

Biografie

Karl Ernst Haushofer werd op 27 augustus 1869 geboren in München als zoon van Max Haushofer, hoogleraar economie, en Adele Fraas. Hij huwde in 1896 met Martha Mayer Doss. Haushofer volgde een militaire carrière en maakte sinds 1899 deel uit van de generale staf van het Duitse leger. Hij doceerde aan de Beierse militaire academie en hij werd in 1908 uitgezonden naar Tokio om een analyse te maken van het Japanse leger en de Japanse legerautoriteiten te adviseren op het gebied van de artillerie. Deze opdracht zou van beslissende betekenis zijn voor het verdere verloop van Haushofers carrière. Hij kreeg zo de gelegenheid om uitgebreid te reizen in het Verre Oosten. Zijn ervaringen werden verwerkt in zijn thesis 'Dai Nihon, Betrachtungen über Grosz-Japans Wehrkraft, Weltstellung und Zukunft (1913), waarmee hij een doctoraat in de filosofie behaalde aan de Ludwig Maximilians-Universiteit te München.

Hij diende het Duitse leger in de Eerste Wereldoorlog in de rang van brigadegeneraal. De Duitse nederlaag in 1918 zag hij als een gevolg van een gebrek aan geografische kennis en geopolitieke inzichten.

In 1919 werd Haushofer benoemd tot hoogleraar geografie aan de Universiteit van München. Deze positie gaf hem de mogelijkheid te werken aan zijn mogelijkheid te werken aan zijn geopolitieke opvattingen. In 1921 ontmoette hij, door tussenkomst van Rudolf Hess, Adolf Hitler voor het eerst.

Haushofers positie in de Duitse universitaire wereld kreeg zijn bekroning in zijn benoeming tot president van de Deutsche Akademie in 1934. Deze positie bekleedde hij tot 1937.

Na de vlucht van Hess naar Engeland verloor Haushofer zijn invloed in de politiek. De betrokkenheid van zijn zoon Albrecht Haushofer bij de aanslag op Hitler op 20 juli 1944 leidde ertoe dat Karl Haushofer voor een periode van 8 maanden werd opgesloten in Dachau. Tijdens de Neurenbergprocessen trachtte Haushofer zijn geopolitieke invloed te minimaliseren. In 1946 pleegde hij op 76-jarige leeftijd, samen met zijn vrouw, zelfmoord.



Carl Ernst Haushofer - foto Alex Bickle

Bibliografie

- Sprong in het Duister - Duitsland en de Eerste Wereldoorlog – door Patrick Dassen
- De wereld van gisteren – door Stefan Zweig
- Wikipedia

Edmond Thieffry, un aviateur belge de la Première Guerre mondiale

Edmond Thieffry (né à Etterbeek 28 septembre 1892 et mort dans la plaine de Baraka près d'Uvira au Congo belge le 11 avril 1929) est un aviateur belge de la Première Guerre mondiale et un as belge, avec dix victoires homologuées entre mars et octobre 1917.

Edmond Thieffry est aussi l'un des premiers à avoir survolé la ville de Bruxelles, alors occupée, le 24 janvier 1917 à bord d'un Nieuport 17, y jetant 4 drapeaux, le premier au-dessus de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule (centre de Bruxelles), un autre au-dessus du Collège Saint-Michel (Etterbeek) et les 2 derniers au-dessus de la maison de ses parents et de celle de sa fiancée - et future épouse, Madeleine de Loneux - sises également à Etterbeek (rue des Rentiers, devenue rue du Général Leman 83 après la guerre, et Place Van Meyel).

Abattu le 23 février 1918, tombé dans les lignes ennemies, blessé et fait prisonnier.



Edmond Thieffry - foto wikipedia

Première Guerre mondiale

Considéré comme le premier as belge dès 1917, il est le premier à atteindre 5 puis 10 victoires homologuées (dont deux lors d'une confrontation seule contre 9 avions ennemis). Edmond Thieffry est abattu le 23 février 1918 au-dessus des lignes ennemies. Blessé lors du crash, il est capturé par les Allemands. Il tenta à 5 reprises de s'évader (il fut repris à quelques kilomètres de la frontière suisse lors de la cinquième tentative) mais ayant échoué il termina la Première Grande guerre en captivité. Sa détention prendra fin 10 jours après la fin de la guerre en novembre 1918 (les Allemands ayant refusé de le libérer après l'Armistice).



L'avion Nieuport avec lequel il a survolé Bruxelles – foto Mandl



Edmond Thieffry - foto Mandl

Après le conflit, il eut cette boutade à l'adresse de son cher ami Willy Coppens, reconnu officiellement comme étant "l'as des as belges" et comme étant le pilote belge ayant détruit le plus grand nombre d'"engins aériens" (35 ballons Drachen et 1 seul avion ennemi), et connu pour sa susceptibilité à ce

sujet, Thieffry lança à la cantonade : « tu oublies sûrement tous les avions que j'ai cassés lors de mon écolage ! »

Revenu à la vie civile, il exerça sa profession d'avocat auprès du barreau de Bruxelles mais ne s'éloigna jamais du monde de l'aviation.

Première liaison aérienne Bruxelles-Léopoldville

En 1925, il réalisa l'exploit de relier Bruxelles (Haren) à Kinshasa, parcourant environ 8 200 kilomètres et survolant deux continents ainsi que des territoires encore inexplorés.



Le trajet Bruxelles Kinshasa – photo Philippe Christine

Ainsi, avec son équipage, il fut le premier aviateur à relier la Belgique au Congo en avion en 1925 au cours d'un périple de 51 jours dont 75 heures de vol effectif. Cet exploit a pu être réalisé grâce à l'appui inconditionnel de sa Majesté le Roi Albert Ier qui a garanti sur sa cassette personnelle la valeur de l'avion à la SABENA en cas de perte. En effet, la Sabena refusait catégoriquement à l'aviateur de tenter cette folle aventure, persuadée que cette tentative se terminerait tragiquement pour l'appareil, qui était particulièrement coûteux. L'initiative de ce projet vint de Mr Georges Nélis, grand acteur de l'aviation belge, directeur auprès de la SNETA et de la SABENA et ami personnel de Thieffry.

Fortement opposée à cette tentative dès le départ, la SABENA coopéra néanmoins à l'exploit en mettant à la disposition d'Edmond Thieffry un tout jeune pilote, fort doué, Léopold Roger, qui connaissait parfaitement l'avion Handley Page et un mécanicien hors pair - le meilleur de l'aviation civile - , Joseph (dit Jeff) De Bruycker. Une fois l'exploit réussi, la compagnie d'aviation belge fit tout pour exploiter cette ligne à des fins commerciales mais

dut attendre 10 ans, le 23 février 1935, pour que la première liaison commerciale soit enfin réalisée (le premier avion, un Fokker F.VII immatriculé OO-AGH, avec comme pilote le commandant Prosper Cocquyt, baptisé "Edmond Thieffry", relia Kinshasa en 5 jours).

Fort de l'appui royal et aiguillonné par les aviateurs français qui prévoyaient également de relier Paris à Brazzaville, Edmond Thieffry, entouré de Léopold Roger et de Jeff de Bruycker, survola sur des milliers de kilomètres des régions jamais parcourues encore par des Occidentaux (désert, forêts équatoriales...). Partant le 12 février 1925 de Haren (aéroport de Bruxelles en ces temps-là), l'équipage dut s'adapter aux conditions météo déplorables, luttant contre des vents violents contraires soufflant à +/- 150 km/h avec une puissance de moteurs limitée à 1200 kW (environ 1610 CV) et une vitesse moyenne de 120 km/h, une véritable prouesse à l'époque. Le Handley Page W8, équipé de trois moteurs, pesait 3500 kg et comprenait un réservoir supplémentaire de 2500 litres d'essence spécialement conçu en lieu et place des sièges passagers. Malgré de nombreux problèmes (tempête de sable, perte dans le désert, fissure grave d'une hélice due aux conditions atmosphériques extrêmes...) l'avion atteignit, au bout de 51 jours de voyage et 75 heures de vol effectif, Léopoldville, créant ainsi un exploit digne des plus grandes réalisations aéronautiques mondiales.

Autres tentatives

Edmond Thieffry fera deux autres tentatives pour atteindre le Congo. La première le 9 mars 1928 sur un ACAZ C.2, avec Joseph Lang et Philippe Quersin, et n'ira pas beaucoup plus loin que Philippeville. La seconde tentative, le 26 juin à bord d'un Stampe et Vertongen RSV.22-180, à nouveau avec Philippe Quersin, échouera également, le vol se terminant cette fois dans un marais à Clapier, près de Vauvert - Montpellier (France).

Décès

Le 11 avril 1929, tentant de relier en avion les plus importantes villes du Congo (RDC) en route pour Uvira pour le compte du Msgr Prince de Ligne, Edmond Thieffry, le pilote Julien et le mécanicien Gastuche rencontrèrent un ouragan qui, propulsant leur avion Aviméta 92 au sol près de la baie de Burton, tua les 2 pilotes, blessant grièvement le mécanicien.

Laissant une veuve et cinq enfants, Edmond Thieffry fut enterré sur place (lac Tanganyika, près de la plaine de Baraka) malgré la proposition de sa Majesté le Roi Albert 1er de rapatrier son corps en Belgique.

Edmond Thieffry pilote de chasse du 5e Escadron 'la comète', sa série de dix victoires au :

15 mars 1917 – un avion biplace

23 mars 1917 – un avion biplace près de Gistel

12 mai 1917 – un avion biplace près du bois d'Houthulst

14 juin 1917 – un Albatros DIII près de Westende

3 juillet 1917 - deux Albatros au nord de Dixmude, le premier Belge à remporter deux victoires en une journée

16 août 1917 – un Albatros C près du bois d'Houthulst

22 août 1917 – un Albatros (MFJ I) près de Beerst

26 août 1917 - un avion de reconnaissance près de Slijpe

16 octobre 1917 - un avion de reconnaissance près de Merkem



Bibliographie

Edmond Thieffry – Michel Mandl et Paul Jourez

La Belgique d'Autrefois - Philippe Christine

Militair dossier van het Centrum voor Historische Documentatie van het leger.

Wikipedia



Jean-Luc Baerckmans heeft voor de Verbroedering 1JP de gevechten van 6 maart 1918 aan de Reigersvliet in een boekje gegoten.

Het boekje "Slag bij Reigersvliet" volledig met bijgevoegde kaarten en plannen in kleur is te bekomen voor de prijs van € 30,00 bij:

Jean-Luc BAERCKMANS
 1BrigChef b.d.
 gewezen KorpsBrig 1JP
 Ondervoorzitter 1JP Sec Leopoldsburg
 Tf : 0477/588582 - 011/792495

KLEIN ENGELAND
THE SECRET WAR MUSEUM

*Uniek museum over verzet
 verraad en vrijheid*

MISSION APPROVED

Opening museum

Openingsweek:
 Zaterdag 9 juli tot en met vrijdag 15 juli 2022
 Molenweg 2 - 8650 Klerken
 Parking en ingang via Zarrenstraat

Meer openingsuren en info: www.kleinengeland.be

U kunt ons ook vinden op:

Onze website: <https://oudstuivekens-oorlogssite-grandgarde.com>

Onze Facebookpagina: <https://www.facebook.com/oudstuivekenskerke>



[Over ons – A notre sujet](#) [Historisch Kader – Cadre Historique](#) [De Vereniging – l'Association](#) [Fotogalerij – Galerie Photo](#)
[De Grote Wacht krant – Le Journal de la Grand'Garde](#) [Folder – Brochure](#) [Contact](#) [Plechtigheid – Cérémonie](#)

Lidmaatschap van de Koninklijke Vereniging De Vrienden van het O.L.V.-Hoekje te Oud-Stuivekenskerke

Het bestuur van de Koninklijke Vereniging De Vrienden van het O.L.V.-Hoekje te Oud-Stuivekenskerke vzw doet er alles aan om met haar schaarse middelen deze site in stand te houden en te bewaren voor de toekomst.

**Mogen wij u vragen, voor zover dit nog niet gebeurd is, om uw lidgeld voor het jaar 2022 te willen overschrijven op de rekening van onze vereniging
Nr. BE51 0000 5693 5562 op naam van:
De Vrienden van het O.L.V.- Hoekje vzw Stationsstraat 9 te 8600 Diksmuide**

Ereleden, beschermleden en sympathisanten:	20 euro
Verbroederings en Verenigingen:	17 euro
Effectieve Leden:	15 euro

Samenstelling: André Billiet